



Digitale Ontmoeting, jaargang 7, nummer 9 6 juli 2024

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 27 juli 2024

U kunt tot en met donderdag 25 juli kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com

Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven en zijn ook online te zien via onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp>

De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.

	Zondag, 7 juli	Zondag, 14 juli
Voorganger:	Ds.R. van Halsema	Ds. N. van Splunter
1e collecte:	Wijkdiaconie	Wijkdiaconie
2e collecte:	Wijkkerk	Wijkkerk
Organist:	A. van Driel	nbn
Autodienst:	O. Buitendijk: 06-14742883	A. vd Torre: 06-20723079
	Zondag, 21 juli	Zondag, 28 juli
Voorganger:	Ds. I. Uijtdewilligen	Ds. D. Rietveld
1e collecte:	Wijkkerk	KIA zomerzending Pakistan
2e collecte:	Wijkdiaconie	Wijkkerk
Organist:	A. Uijtdewilligen	A. van Driel
Autodienst:	O. Buitendijk: 06-14742883	G. Agtersloot: 06-10140147

Diensten in de Vijf Havens

Zondag 14 juli 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema

Leer van de lelies op het veld

Wanneer ga je op vakantie? En waar gaat de vakantie naartoe? Of je bent al weg geweest? En ga je nog een keer?

De schoolvakanties komen eraan, de zon laat vrolijk zijn stralen schijnen en je volgt op tv de voetbalwedstrijden uit Duitsland en straks de Olympische Spelen uit het zonnige Frankrijk.

Werken is mooi. Maar er is ook een tijd van ontspanning, een tijd van dromen van vrijheid, een tijd van zitten onder je parasol, een tijd van liggen in je luie stoel voor je caravan of in je pyjama kuieren op het terras van je vakantiehuis. Vakantie geeft je een gevoel van vrijheid.

In de kerk worden zaken nu voor een moment afgesloten. De kringen komen voor een laatste keer bij elkaar. Het vergadercircuit wordt gestopt. Hier en daar worden er al plannen voor activiteiten in het nieuwe seizoen gemaakt.

Door de zon en zijn warme stralen krijgen wij de vakantie-kriebels. Wij willen eruit. De sleur van het alledaagse werk moet doorbroken worden. Al is het maar één keer in het jaar. Het is een tijd om even los te komen van je werk en wegtrekken. En het reisdoel is een ver land of dichtbij. In de vierde eeuw verbaasde Augustinus zich er al over, "De mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, de geweldige golven van de zee, de lange loop van de rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan en over de eeuwige kringloop van de sterren; maar aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij."

In de vakantietijd laten we alles los wat ons voortdrijft, ons werken, ons haasten, het maatschappelijk tempo. We willen van alles, carrière, vergaderen, zwoegen en werken. En alles moet kunnen. En dan opeens staan we stil en mogen wij aan onszelf denken, mogen we tot onszelf komen. Maar doen we dat ook? Komen we daadwerkelijk tot echte stilstand? Kunnen we zonder het bureauwerk of de dagelijkse beslommeringen? Is vakantie werkelijk een moment van onthaasten? Komen we echt toe aan onszelf? Of is vakantie toch niet het verlengstuk van onze dagelijkse ritme? Maken we in de vakantie ook niet weer de bekende lijstjes – als was het maar voor de boodschappen? Moeten we toch niet even op onze iPhone naar de laatste berichtjes kijken? Immers het leven "thuis" gaat gewoon door. En kijken we niet vreemd op - bijna geïrriteerd - als er op het vakantiepark geen "wifi" is? We kunnen niet meer zonder. Kunnen we ons wel losmaken en genieten van de vrijheid?

Achter mijn bureau vraag ik mij weleens af, waar maak ik me zo druk over? Waarom wil ik alles volgen in de kerk, in de krant en op tv? En dan lees je enkele Bijbelwoorden, "En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet." (Mt 6,28) Waarom al die haast en al die drukte? En ook voordat je op vakantie gaat. In Jezus' tijd hadden mensen het waarschijnlijk ook druk, drukker en drukst. Men hield zich ook met van alles bezig. Je hebt weinig tijd voor jezelf, voor anderen en voor God. Toentertijd sprak men echter nog niet van onthaasten.

Toch heeft Jezus het wel over onthaasten. Hij geeft ons zelfs adviezen: kijk eens naar de bomen, naar de lelies op het veld. Toen ik een tijd terug behoefte had aan stilte en rust, ben ik begonnen met stil te zijn. Op een dag merkte ik dat ik glimlachte als ik naar de bomen keek. En het prettig vond om de tijd te nemen en stil te worden. Op een of andere manier gaf het ruimte. Alsof dingen die op dat moment speelden geordend werden zonder dat ik er veel voor hoefde doen. Er hoeft niet zoveel meer, merk ik. Het is makkelijker de pot van het verleden dicht te laten en er gewoon te zijn zonder een gevoel van narrigheid en machteloosheid over wat naar was of misging. Niet dat stil-worden een tovermiddel is waardoor de wereld of jijzelf verandert. Nee, het vraagt geduld en oefening. En soms kun je er gewoon niet bij, ben je te vol, of is alles juist beangstigend leeg. Want als er angst is, is er angst. En als er spanningen zijn, zijn er spanningen. Maar je weet wel dat dit andere er ook is. Het heeft iets van de mogelijkheid openhouden in jezelf dat je ook met andere ogen kunt kijken naar wat gebeurt om je heen, naar jezelf, en ook naar de ander en de

Ander.

Het geeft de ruimte om eens af te stappen van oude vastgeroeste meningen. En meer te voelen, ruiken, horen, proeven, geloven, van wat is, van wat leeft of wat erom vraagt gezien en gehoord te worden. En van daaruit te leven en te zorgen.

En dat je dan ook echt kunt genieten van je vrijheid.

Dan kun je echt onthaasten.

Dan word je de baas over je agenda en je horloge en je

mobieltje, en zijn je agenda en je horloge en je mobieltje niet langer de baas over jou!



Ik wens u allen een fijne en inspirerende vakantietijd toe.

Geniet ervan en kom behouden en gesterkt weer thuis!

En vergeet niet om een kaartje te sturen naar de achterblijvers die om welke reden dan ook thuis blijven.

Jils Amesz

Ik ga op vakantie en neem mee....

Tijdens het pakken van mijn koffer voor de vakantie houdt mij één vraag het meeste bezig. Deze vraag is zelfs belangrijker dan de vragen hoe zal het weer zijn op de plaats van bestemming en daaraan gekoppeld welke kleding zal ik meenemen, indien het goed of slecht weer zal worden, of een andere vraag krijg ik al mijn bagage wel in één koffer?

Al weken van tevoren loop ik na te denken over die ene vraag: welke boeken neem ik mee op vakantie? In de boekenkast is een plekje voor nieuw gekochte boeken gereserveerd. En af en toe sta ik stil voor de kast en peins welke zal ik nu kiezen. Ik loop met mijn wijsvinger en middelvinger langs de ruggen en maak intussen een keuze, die ik echter alweer snel laat varen. Eigenlijk zou ik al die boeken mee willen nemen, maar daarvoor is de vakantie te kort. Dus toch een keuze.

Weer sta ik voor de kast. Er moet een keuze gemaakt worden. Ik neem mee, "Het proces" van Frans Kafka. Het boek dat ik ooit las op de middelbare school. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Kafka stierf. Voor nu is het een mooi moment om het boekje weer eens te lezen. Het verhaal gaat over een man die op de ochtend van zijn dertigste verjaardag in zijn eigen huis gearresteerd wordt. De reden voor de arrestatie wordt hem niet meegedeeld. K. raakt verstrikt in een juridische procesgang zonder te weten waarvoor hij is aangeklaagd of waar tegen hij zich moet verdedigen.

Een ander boek! Tussen de stapel nieuwe boeken in de boekwinkel vond ik een boek met fascinerende titel "Tot God" – geschreven door de Vlaming Christophe Vekeman. In het boek beschrijft de schrijver een reis - zijn zoektocht - naar het antwoord op zijn vraag, bestaat de God uit het evangelie daadwerkelijk? Zijn gedachten schrijft hij op in de vorm van gezangen, psalmen, visioenen en denkbeeldige preken.

En uit het stapeltje boeken naast mijn bureau kies ik het boekje "Castellio tegen Calvijn" geschreven door Stefan Zweig in de jaren 30 van de vorige eeuw. In het boek beschrijft Zweig het dispuut tussen de Franse humanist Sebastian Castellio (1515-1563) en de hervormer Johannes Calvijn. In de strijd tussen Calvijn en Michel Servet kiest Castellio de

kant van de Spaanse arts, die beschuldigd wordt van godslastering. Nadat het vonnis is voltrokken, lijkt de strijd beslist en de aanspraak op tolerantie eindelijk ondergeschikt aan Calvijns theologisch-politieke eis. Maar Castellio zet de schijnbaar hopeloze strijd voort.

Ik stop het laatste boekje in mijn koffer en hij is gelijk vol. De vakantie kan gaan beginnen; het belangrijkste is ingepakt!

Ik wens iedereen - vakantiegangers en thuisblijvers - een goede tijd en veel leesplezier.

Met een vakantie-groet,

Jils Amesz.



Diaconale informatie

Datum om alvast in de agenda te zetten: 17-juli – Samen Eten **BBQ**



Achtergrond bij de collecte van:

Zondag 14 juli 1^e collecte – Ghana stichting CTIW

De Nederlandse Petra van Liere- Addo woont samen met haar Ghanese man Mark Addo en hun drie kinderen in Ghana (West-Afrika). Zij hebben daar een eigen stichting opgezet die ook in Nederland is geregistreerd met een ANBI-status en sinds 2015 doen zij zendings- en ontwikkelingswerk. In Ghana houden zij zich bezig met het uitvoeren van verschillende sociaaleconomische en evangelisatie projecten zoals: armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen van achtergestelde gemeenschappen in Ghana. Maar ook met een evangelisatie programma en activiteiten. Het is een kleinschalige stichting waarbij het geld dat zij mogen ontvangen gebruikt wordt voor het uitvoeren van de projecten en niet aan salarissen voor henzelf. Ghana gaat op dit moment door zware economische tijden en is de situatie voor de inwoners van Ghana flink verslechterd in de afgelopen jaren door o.a. Covid-19 pandemie en de situatie in Oekraïne door stagnatie van graan. In de hoofdstad Accra heeft het echtpaar een stukje land gekregen waar ze sinds 2020 bezig zijn met de bouw van een Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn. Door tegenvallende bouwkosten, extreme prijsverhogingen en hoge inflatie zijn ze het dubbele kwijt dan wat er gebudgetteerd was voor het Centrum. Toch willen ze graag gaan starten met een deel van hun activiteiten om zo de jongeren waar zij mee in aanraking komen een stukje hoop te geven. De diaconie heeft besloten hen met de collecte opbrengst van 14 juli

te steunen in hun werk, doet u mee!!

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. **Wijkdiaconie Zevenkamp**: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest
duidelijk!

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk



Terugblik wijkactiviteit 26 juni

Afgelopen woensdag hebben 27 deelnemers, na een heerlijke lunch met een haringhapje, het favoriete Bingospel gespeeld. Het spande er nog even om want zonder bingokaarten kom je niet zo ver! Maar gelukkig waren de kaarten snel gevonden.

Met een prachtig bingo spel, aan ons gedoneerd door de Schinckelhove uit Capelle a/d IJssel, ging men fanatiek aan de slag. En ja hoor er moest soms ook een liedje gezongen worden na een foute bingo. De prijzen waaruit men kon kiezen stonden verdeel op 3 tafels voor een 1^{ste}, 2^e of 3^e prijs, die zeer gewaardeerd werden. Rond 16.00 uur gingen de prijswinnaars tevreden naar huis, degene die helaas zonder prijs naar huis gingen krijgen volgend jaar opnieuw een kans om iets te winnen.



Woensdag 10 juli – 14.00-16.00 uur High Tea

Woensdag 24 juli - 12.30-16.00 uur (met lunch) Albert Schweizer en diens muziek door Aad van der Hoeven.

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

Bedankt !!

Op zondag, 23 juni werden wij verrast met een mooie bos bloemen namens de gemeente in verband met het overlijden van onze zus en schoonzus.

Heel erg hartelijk dank hiervoor; het geeft altijd een goed gevoel als mensen met je meeleven in verdrietige tijden.

Emil en Marjanne Deijl



Mala Herba Difficulter Moritur Latijn voor Onkruid vergaat niet

Het zal u niet zijn ontgaan dat we een nieuwe tuin hebben bij de kerk. Eerst zaten we weken met een moeilijk begaanbaar pad. Overal modder en zand. Een naakte binnenplaats waar eerst bomen en struiken woekerden. Maar geleidelijk aan begon de tuin vorm te krijgen.

Een border met kruiden en specerijen bij de hoofdingang. Handig voor de "samen-eten werkgroep" als er nog een blaadje Salie, Munt of Rozemarijn toegevoegd moet worden aan een stofpotje.

Een open stuk wat er nu nog uit ziet als een "Place de la Petanque" of te wel een Jeu de Boules plaats, waar straks tafels en stoelen kunnen staan voor onze buitenactiviteiten.

Dan nog borders met planten langs de hekken en velden waar bloemen en gras zullen groeien. En er komt nog een schuur voor de opslag van tuingereedschap, stoelen en tafels. Het wordt prachtig allemaal!

Nou heeft zo'n tuin, onderhoud nodig.

Er wordt een tuincommissie opgericht die mag bepalen waar en wat er in de tuin komt. Voor deze commissie zijn er vrijwilligers nodig. (Hoe zou de wereld er uit zien zonder vrijwilligers?) Er wordt nog iemand gezocht.

"Kom", denk ik bij mezelf, "ik ga bij deze commissie". Beetje schoffelen en gras maaien in mijn vrije uurtjes.

In het voorjaar krijgt de tuin meer gestalte. Plantjes en struiken worden geplant, welke spoedig beginnen uit te lopen. Ook het onkruid schiet de grond uit. Met de regen van de afgelopen weken was er geen houwen aan. "Daar moet wat aan gebeuren" roept de commissie afgelopen zondag 30 juni. Agenda's worden getrokken en al snel staat er een afspraak voor het onkruid wieden.

Maandag 1 juli, de volgende dag, 10 uur, staan er 8 vrijwilligers te trappelen van ongeduld met tuingereedschap in de aanslag. De zon schijnt en er staat weinig wind. De meesten duiken gelijk in de kruidentuin. Nog moeilijk om het "on" van het "kruid" te onderscheiden. Ik krijg gelijk een de-ja-vu. Toen ik een jaar of 12 was heb ik een dag bonen geplukt. Allemaal tieners die tussen de planten gebukt zaten om een kist vol te plukken voor een gulden.

De ene emmer, met niet bruikbaar groen gewas, na de andere werd in de Kliko gestort. We zagen bomen tussen het bos verschijnen. Heerlijke kruidengeuren kringelden omhoog. Pauze met een kop koffie of thee, "Koekje erbij?" Daarna nog een uurtje doorpakken en de Kliko barst uit zijn naden. De voorzijde van de tuin heeft een geheel nieuw aangezicht. Vele handen maken licht werk, klinkt het gezegde. En zo is het. Hoeveel werk je kan verzetten in een paar uurtjes met een groepje mensen.



Misschien denkt u "Dat wil ik ook!" Dat kan. Meldt u zich aan bij mij, dan maak ik een Whats-app groep aan waarin ik dan de tuinklus-data met u deel. Dit kan overdag of op een avond zijn.

Onkruid vergaat niet = Het slechte is moeilijk uit te roeien.

Maar als we regelmatig samen dit gewas uit de tuin verwijderen, kunnen we straks voldoen met een beetje schoffelen of grasmaaien in de vrije uurtjes. Hoe mooi is dat!

Frank Krudde

Culturele koffieochtend - vrijdag, 2 augustus

Een verleden vervangen? Rotterdam 1935 – 1955

Op vrijdag 2 augustus 2024 wordt er in de Fonteinkerk een Culturele Koffie Ochtend gehouden met als onderwerp "Een verleden vervangen? Rotterdam 1935 – 1955"



Dertien hele minuten duurde het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De cijfers zijn bekend: er waren ruim 800 doden, 20.000 woningen gingen verloren, 80.000 mensen werden dakloos, schoolgebouwen, ziekenhuizen, kerken, musea gingen verloren.

5.000.000 m³ puin moest worden opgeruimd alsmede 200.000 heipalen. Vier hele dagen later begon men aan de herbouw.....

De herbouw van wat?

Er wordt zelden stilgestaan bij wat er verloren ging voor de Rotterdammers die verder moesten leven in een woestijn. Iemand die bij een brand zijn huis en dierbaar geworden meubels kwijtraakt, al zijn foto's van ouders en kinderen, zijn diploma's of onderscheidingen, zo iemand kan radeloos zijn. Gelukkig is dan soms nog veel herstelbaar. Maar wat als je de straat kwijtraakt waar je opgroeide, de burens, de scholen waar je leerling was, alle vertrouwde winkels waar je boodschappen deed, de stad waar men is

kind geweest, zoals Jan Prins het uitdrukte.....

Maar kreeg men er dan niet een nieuwe stad voor terug, zonder sloppen en achterbuurten, met brede wegen, hypermoderne winkels en warenhuizen? Jawel, en voor wie toen 14 of 16 was werd die nieuwe stad al snel een vertrouwde omgeving. Maar voor een hele generatie was de omslag groot, soms te groot.

Deze lezing wil die oude vertrouwde omgeving in beeld brengen en wat er voor in de plaats kwam. Een stad heeft geuren en kleuren, stilte en kabaal, levendigheid en saaiheid. Er is gelukkig een overvloed van beeldmateriaal waarbij de geuren te ruiken zijn en de stilte te horen is. Schilders en fotografen hebben die tijd vastgehouden, de vastberadenheid en de mislukkingen in beeld gebracht. Bij het zien hiervan kan het zijn dat Uw weemoed voelbaar wordt.

Kunst-/historicus Ton Spamer, geboren en getogen Rotterdammer, laat U er kennis mee maken, dank zij vele en ook nieuwe onbekende beelden.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd: Vrijdag 2 augustus 2024 van 10 - 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Plaats: Fonteinkerk, Terbregse laan 3, Rotterdam
Onderwerp: Een verleden vervangen? Rotterdam 1935 - 1955

Komende onderwerpen:

6 september Annemarie Fokker over W.G. van de Hulst, de meesterverteller
4 oktober Betty Derks-van der Wal over Kunst in de wederopbouw
1 november Frans van Vliet over Sinterklaas

Namens de commissie
Marijke Kwant

Vandaag lezen wij...



[Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024](#)

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting tweede helft 2024

- Nr 10 deadline kopij: 25 juli, verschijnt 27 juli
 Nr 11 deadline kopij: 15 augustus, verschijnt 17 augustus
 Nr 12 deadline kopij: 5 september, verschijnt 7 september
 Nr 13 deadline kopij: 26 september, verschijnt 28 september
 Nr 14 deadline kopij: 17 oktober, verschijnt 19 oktober
 Nr 15 deadline kopij: 7 november, verschijnt 9 november
 Nr 16 deadline kopij: 28 november, verschijnt 30 november
 Nr 17 deadline kopij: 19 december, verschijnt 21 december

<p>Belangrijke adressen Ds. J. Amesz T: 06-39139391 E: jga919@xs4all.nl</p> <p>Kerkgebouw: Ben Websterstr.1 T: 010-421 52 87</p> <p>Gebruik kerk: J. Berghout T: 06-11412722</p> <p>Scribaat: T: 06-470 97 635 E: info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl</p>	<p>Ledenadministratie: G. Boot, T: 06-224 32 707 E: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl</p> <p>Overige Coördinatie Autodienst: A. Gille T: 06-36090417</p> <p>Ontmoeting: E: kerkbladontmoeting@gmail.com</p> <p>Sleutel Kerk af te halen bij: M. Kleiman Cole Hawkinspad 3 T: 010-455 40 21</p>	<p>Geven Algemene kerkelijke giften: NL13 RABO 0133 5866 69 t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand met vermelding gift of gift NN</p> <p>Diaconale giften: NL58 RABO 0311 8261 72 t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp-Rotterdam</p> <p>Kerkbalans: NL67 RABO 0373 7223 89 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand</p>
<p>Verklaring Digitale Ontmoeting t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming. Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens in de Digitale Ontmoeting, welke op de website is terug te vinden. Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van de Digitale Ontmoeting. Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen. Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via: kerkbladontmoeting@gmail.com</p>		
<p>www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl</p>		

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

nonprofit · Ben Websterstraat 1 · Rotterdam, ZH 3069 XJ · Netherlands

