



Digitale Ontmoeting, jaargang 8, nummer 3 22 februari 2025

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 15 maart.
U kunt tot en met donderdag 13 maart kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

**De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link:**

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp>

De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.

	Zondag 23 februari	Zondag 2 maart
Voorganger	Ds. Jils Amesz	Ds. R. van Halsema
1 ^e collecte	Wijkkerk	Wijkdiaconie
2 ^e collecte	Wijkdiaconie: VOZ	Wijkkerk
Pianist/Organist	Aad Gille/Otto Buitendijk	A. Uijtdewilligen
Autodienst	Aad Gille 06-36090417	Otto Buitendijk 016-14742883
	Zondag 9 maart 1 ^e zondag 40 dagentijd	Zondag 16 maart 2 ^e zondag 40 dagentijd Heilig Avondmaal
Voorganger	Ds. I. Uijtdewilligen	Ds. J. Amesz
1 ^e collecte	Wijkkerk	Wijkdiaconie
2 ^e collecte	Wijkdiaconie	Wijkkerk
3 ^e collecte	-	Diaconie: stadproject
Pianist/Organist	A. Uijtdewilligen	E. van Dalum
Autodienst	Wim Huijser 06-83576748	Aad Gille 06-36090417

Diensten in de Vijf Havens

zondag 23 februari: Pastor M. v.d. Put - woord- en communieviering

Zondag 9 maart: Ds. R. van Halsema - viering Heilig Avondmaal

Bij een dominee thuis

De laatste dagen van mijn trip naar de groene bergen in Tsjechië verbleef ik in de pastorie van vrienden. De pastorie ligt in een dorpje in een langgerekt dal in het oosten van het land. Een enkele sneeuwbuï enkele dagen geleden heeft het dal en de omliggend bergen omgetoverd in een schitterend winterlandschap. Niet dat ik gelijk mijn lange latten onderbond en op weg ging. Enkele centimeters sneeuw is al voldoende om de wereld te veranderen.

De laatste dag in de bergen - de zondag - begint vroeg in de morgen. Niet de kerkklokken van de "zomerkerk" wekken je maar het gestommel van houtblokken in de kelder en het snorren van de kachel. Een taak van de voorganger is de kachel opstoken voor de zondagse eredienst in de "winterkerk". In de winter gaan de kerkgangers naar de winterkerk. De kerkzaal van de deze kerk is op de begane grond van de pastorie. In de winter kan de voorganger op z'n sloffen de trap afdalen naar zijn plekje achter de tafel voorin de kerk. De dienst begint om 10.00 uur om alle kerkgangers uit het dal

en de dalen erachter de mogelijkheid te geven om lopend naar de kerk te gaan. Een oude traditie, die door de auto is verdwenen.

Uit een dominees nieuwsgierigheid vraag ik de voorganger op een avond in zijn "office", welke tekst voor de zondag hij gekozen heeft. "Matteüs 13,24-30 over de zaaier", een voor mij onbekende tekst,



"Gods nieuwe wereld lijkt op een boer die goed zaad strooit op zijn land. 's Nachts, als iedereen slaapt, komt de vijand van de boer. De vijand zaait onkruid tussen het koren en gaat dan weer weg. Het koren komt op en groeit. Maar tegelijk komt ook het onkruid op. ... Laat het koren en het onkruid maar allebei groeien tot de tijd van de oogst."

In zijn preek - vertelt de voorganger - wil hij benadrukken dat het goede naast het kwade kan groeien. Dat ondanks alle onkruid het goede zaad blijft groeien in de wereld. Tegen het alledaagse kwaad in blijft het goede groeien. Hij draait het verhaal om. Een prachtige wending. Fijntjes merkt hij op dat dat maar een aspect is in zijn overdenking.

Op zondagochtend - een paar minuten voor aanvang van de dienst - trek ik toch mijn schoenen aan en niet mijn sloffen. Ik loop naar beneden. De kerkzaal is niet vol. Ook hier heerst de griep. De dienst begint met een bijbeltekst en de groet. Het liturgische spel is

begonnen en herkenbaar. Bij bekende melodieën zing ik mee uit het gele liedboek. Het moment van de preek is er om zelf nog eens over de tekst te peinzen. Daarna worden we welkom geheten voor de aanwezige kerkgangers en leest de ouderling van dienst de mededelingen uit de kerkenraad voor. Met de zegen eindigt de voorganger de dienst en komen van alle kanten de koffiekannen en de borden met zoetheid en hartigheid op tafel. Het koffie drinken is een moment van ontmoeting en bekenden de hand te schudden. Thuis onder Gods dak. Met de koffiemok in zijn hand verdwijnt de voorganger en enkele gemeenteleden in een kamer - kerkenraadsvergadering. En ik verdwijn naar boven.

Jils Amesz

Bedankt!



Op 2 februari mocht ik de bloemen brengen bij Bep Kalkman, die momenteel opgenomen is in het IJsselland ziekenhuis. Dat vond ze echt heel erg leuk, ze was geroerd dat aan haar gedacht werd. Zij mist ons en de activiteiten net zo erg als wij haar. Graag wil zij in het eerstvolgende blad bedanken voor de mooie groet die zij van de gemeente mocht ontvangen.
Sonja Langner

Op zondag 9 februari werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen. Dick was zaterdagmiddag thuisgekomen na zijn 1e sessie chemotherapie. Na een paar mindere dagen is hij nu aan het herstellen om 27 februari aan de 2e sessie te kunnen beginnen. Wij zijn dankbaar voor alle lieve kaartjes, bemoedigende appjes en bezoekjes die wij ontvangen. Het geeft kracht te weten dat er zoveel lieve mensen om je heen staan.
Een lieve groet Dick en Marijke van der Wenden.

Met elkaar in gesprek over gebeden

Op vrijdagavond 14 maart is er weer een IFTAR avond met de moslingemeenschap in de Ontmoetingskerk. Het gespreksonderwerp

voor de avond is in gesprek met elkaar over het gebed. Het openingshoofdstuk of het begin van de Koran is een gebed dat door moslims bij allerlei gelegenheden binnen en buiten de moskee - gezamenlijk en privé - gebeden wordt. Het heeft een vergelijkbare functie als het "Onze Vader" in de christelijke traditie. In de mystieke traditie zegt men wel dat de hele koran in dit eerste hoofdstuk is samengevat. Oftewel de kern van de islamitische leer is in dit gebed vervat. Dat komt overeen met de veel gehoorde christelijke gedachte dat in het "Onze Vader" de gehele boodschap van Jezus verwoord is. Het openingshoofdstuk uit de Koran, "In de naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer. Geprezen zij God, de Heer der Werelden. De Barmhartige, de Erbarmer. Die zal heersen op de dag van het oordeel. U dienen wij en U vragen wij om bijstand. Leid ons op de rechte weg. De weg van degenen die Gij genade bewezen hebt, en die niet aan de toorn(van God) vervallen zijn en die niet dwalen."

En het Onze Vader uit Matteüs,
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]
Kleine opdracht voor u,
lees eens rustig de beide gebeden
en ontdek de overeenkomsten.

We zien elkaar de 14e.
Jils

Diaconale Informatie

Datums om in de agenda te zetten

Donderdag 6 maart 18.00 uur- **Samen Eten**
Vrijdag 14 maart 18.44 uur- **Iftar-maaltijd met**
moslimgemeenschap

Spaardoosjes in de 40 dagentijd.



In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen: de dood en opstanding van Jezus. Hierdoor mogen we leven in Gods licht. Tijdens de 40 dagentijd is het in onze kerk een goede traditie om in de 40-dagen tijd met een spaardoosje te sparen voor de projecten van Kerk in Actie zoals:

- **China** - Toevluchtsoord voor migranten in nood. Sarah komt uit de Filipijnen, is getrouwd en moeder van drie kinderen. Zij heeft als hulp in de huishouding gewerkt in Hong Kong om voor haar gezin te kunnen zorgen. Maar kreeg geen salaris omdat haar

werkgeefster haar beschuldigde van diefstal, Gelukkig verwees de politie mij door naar de opvangplek Bethune House. Daar werd zij liefdevol opgevangen. En kreeg zij juridische hulp bij de rechtszaak die tegen mij was aangespannen. Ook kreeg zij veel steun van de andere vrouwen die in Bethune House verbleven. Na tien bange maanden werd zij gelukkig vrijgesproken.

- **Nederland** -De kliederkerk is er voor jong en oud

- **Moldavië** - kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan, een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

- **Colombia** - Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken. Justin komt graag in het buurtcentrum FPT in Bogotá. Daar mag hij laten zien hoe hij zich voelt. Als hij zich slecht voelt schrijft hij dat op. Hij doet in het buurtcentrum veel creatieve dingen zoals: tekenen, vingerverven of verhalen schrijven. Bij de tekeningen mogen ze hun wensen schrijven. We delen en respecteren elkaar en gaan op een goede manier met elkaar om. Justin leert er dingen die belangrijk zijn zoals; vriendschap, respect hebben voor elkaar, vriendelijk zijn en waarderen wat je hebt en van jezelf houden.

- **Golfstaten** - De kracht van Bijbelverhalen. In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christenen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een

vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen voor deze arbeidsmigranten betekenis in hun leven van alle dag.

- **Nederland** - Missionaire kansen met Pasen

Op **9 maart** kunt u zo'n doosje meenemen na afloop van de dienst.

Achtergrond bij de collecte van:

Zondag 23 februari - VOZ (Vluchtelingenopvang Ommoord-Zevenkamp)

Op deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp. Vluchtelingen die een status hebben en wonen in de wijken Ommoord, Zevenkamp en het Lage Land. Elke woensdag is er spreekuur in Open Hof van 10.00-12.00 uur. **15 vrijwilligers** zijn betrokken bij het werk van VOZ. **6** vrijwilligers bemensen het spreekuur, waaronder voormalige bezoekers van het spreekuur die nu helpen tolken in de Arabisch taal. **4** Vrijwilligers geven taalsteun en **5** vrijwilligers doen verschillende taken zoals gekregen fietsen klaarmaken voor gebruik of zwangere vrouwen ondersteunen bij bezoeken aan verloskundige of ziekenhuisbezoek en het op orde brengen van de babykamer. In 2024 is **VOZ** betrokken geweest bij 16 huishoudens met 74 personen voornamelijk uit: Eritrea, Syrië en Oekraïne. Extra activiteiten waren de Bijbelverhalen bij de Oekraïense opvang in Ommoord en financiële bijdrage aan zwemlessen voor volwassenen, omdat voor deze doelgroep geen subsidie bestaat zoals voor kinderen/jongeren. Via Werkgroep Zonder Naam zijn in 2024, 34 voedselpakketten uitgereikt. **VOZ** werkt samen met: de Gemeente, het Wijkteam, Leger des Heils, huisartsen, diaconieën, Vluchtelingenwerk, Open Hof en de **Ontmoetingskerk**. Namens coördinator Paul Bergmans, dank voor u gift.



Zondag 16 maart - Hospice IJsselPolder in Rotterdam-Ommoord



Hospice IJsselPolder, aan de Thomas Mannplaats 299 in Rotterdam-Ommoord, maakt deel uit van de IJsselHospices. Tezamen met Hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk a/d IJssel en Hospice IJsselOever in Capelle a/d IJssel. Hospice IJsselPolder is een huis waar

mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen de hospice heeft de bewoner de regie. Het daar werkzame team biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst, met liefde, kennis en aandacht in een huiselijke sfeer. Hospice IJsselPolder kan niet zonder financiële ondersteuning. De jaarlijkse subsidie van VWS en de eigenbijdrage van bewoners dekken tezamen slechts een deel van de kosten. Zonder extra financiële steun kunnen zij het mooie werk niet realiseren. Deze zondag is de collecte bestemd voor Hospice IJsselPolder.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, t.n.v. **Wijkdiaconie Zevenkamp:** NL58 RAB00311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk



De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk.

Woensdag 12 februari jl., werd de film "De Terugreis" vertoond, een Nederlands-Belgische film uit 2024 met in de hoofdrollen Martin van Waardenberg (Jaap) en Leny Breederveld (Maartje). De 34 deelnemers konden de film zeer waarderen. Omdat het 2 dagen voor Valentijnsdag was werden alle versnaperingen in de vorm van hartjes aangeboden.



De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 26 februari 1

2.30-16.00 (lunch) “Val Niet” spel o.l.v. Gro-Up

Woensdag 12 maart

14.00-16.00 Rotterdamse kruidenierswinkels in de 20^{ste} eeuw door Bert Lujendijk

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: [telefonisch 06-22432707](tel:06-22432707) of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens. Marion, Gonny, Sonja en Marijke

Culturele koffieochtend 7 maart: Erasms

Desiderius Erasmus en zijn betekenis voor Rotterdam



Op vrijdag 7 maart 2025 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffieochtend gehouden met als spreker Theo Kemperman over de bekendste Rotterdammer aller tijden: Desiderius Erasmus. Theo Kemperman zette zich, naast zijn werk als directeur-bestuurder van Bibliotheek Rotterdam (2015-2023) onder andere in voor het Comité Erasmus en het uitdragen van Erasmiëans gedachtegoed in woorden en daden. Een van zijn verdiensten was het ontsluiten van de Erasmus Collectie voor

een breed publiek. Hiervoor initieerde en ontwikkelde hij de Erasmus Experience. Een interactieve expo die jong en oud laat kennismaken met de ideeën van Erasmus en uitdaagt eigen ideeën en standpunten te onderzoeken. Ook maakte hij zich hard voor wereldwijde erkenning van het Rotterdams cultureel erfgoed. Dat resulteerde in de toekenning van onder andere de Unesco-status voor de Erasmus Collectie van Bibliotheek Rotterdam, de grootste Erasmusverzameling ter wereld. Het beeld van Erasmus, bladerend in een boek, staat na omzwervingen nu alweer sinds jaren op het Grote Kerkplein. Als rasechte Rotterdammer weet u natuurlijk dat Erasmus een blad omslaat telkens wanneer hij de klok hoort slaan! Daarover zal de lezing dus niet gaan.

Waarover de presentatie wel gaat? Kemperman zal met name ingaan op de vraag waarom Erasmus, humanist, priester, theoloog en schrijver, een centrale plaats verdient in de rij ‘Grote denkers aller tijden’ en wat de betekenis van Erasmus voor de stad

Rotterdam door de eeuwen heen is geweest en heden ten dage nog steeds is. U bent van harte welkom! In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd: Vrijdag 7 maart 2025 van 10 - 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Terbregse laan 3, Rotterdam

Onderwerp: Desiderius Erasmus en zijn betekenis voor Rotterdam

Komende onderwerpen:

4 april Jaap Kooiman over George Blake (Britse spion van Nederlandse afkomst die als dubbelspion voor de KGB werkte)

2 mei Rosa Veenbaas over het alledaagse leven in Japan

Namens de Commissie

Marijke Kwant

Vandaag lezen wij...



[Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025](#)

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr. 4 deadline kopij: 13 maart, verschijnt 15 maart

Nr. 5 deadline kopij: 3 april, verschijnt 5 april

Nr. 6 deadline kopij: 24 april, verschijnt 26 april

Nr. 7 deadline kopij: 15 mei, verschijnt 17 mei

Nr. 8 deadline kopij: 5 juni, verschijnt 7 juni

Nr. 9 deadline kopij: 26 juni, verschijnt 28 juni

This email was sent to <<Email Address>>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
nonprofit · Ben Websterstraat 1 · Rotterdam, ZH 3069 XJ · Netherlands

